

## 04 - Svend Åge Jensen og hans barndomshjem



I 1904 bor de i Sophiegade 2, III. Det er ved Svends dåb. (Christians Sogn)

Jeg har kigget efter Adolfs død forskellige steder men kan ikke finde den.

I KRAK 1940 står Vilhelmine Jensen som Enke efter sukkervarefabr. og hun bor på Fuglebakkevej 86, 3. sal. (det hedder også Borupsalle omkring 132-140. Dette er under Mariendal Sogn, men her kan man ikke finde Adolf jan 1939-okt 1940.

I øvrigt bor de ikke på Fuglebakkevej i 1939.

I Krak 1941 bor hun på Borups Alle 144

Samtidig er der registreret *Svend Aage Jensen, Snedkermester, Inventarlageret, Borups Alle 123*. Om det er farfar ved jeg ikke.

Jeg har også ledt efter Vilhelm i Trinitatis sogn (der hvor de bliver gift). Christians sogn (der hvor Svend bliver født) er der tilsyneladende ikke rigtig ført kirkebog før 1900. Se på mikrofilmarket.

Adolf er ikke død i Christians Sogn (1939-juni 40) eller Islands Brygge (jan-nov 40).

Adolf og Vilhelmine skulle have fået mange børn som døde i fødslen eller tidligt. Farfar er født i Christians sogn i 1904, men fra jan 1901 er der ikke registreret andre af deres børn i Christianskirken.



Adolf ca 1915-1920



Sofie ca 1915-1920

Adolf og Sofie bliver gift 10/5 1891 i Trinitatis.



Adolf er 25 – altså er han født omkring 1866. Sofie er 20 og dermed født omkring 1871.



Forloverne er Skomager E.G. Jensen og Snedker A.C. Jensen, der kan være Adolfs familie.

Wilhelm bliver født på fødselsstiftelse. jeg har fundet hans konfirmation i Christians sogn:

Vilhelm Frederik Jensen	Dagvagt Adolph Frederik Jensen og Hustru Vilhelmi- ne Sofie, fd. Andersen Sofiegade 2 III. Sctebjerg.	fd. 6 September 1891 døbt 22 samme Maaned ppl. Fødselstiftelse
----------------------------	--	--

Farfar bliver født 23/2 1904 i Christians sogn

15	1904 23 Februar	Sofiegade 2 III	Svend Aage Jensen	Arbejdsmand Adolf Frederik Jensen og Hustru Vilhel- mine Sophie, fd. Andersen, 33 Aar Sofiegade 2 III
16	1904			

Her omtales Adolf som dagvagt. Sophie er født Andersen og hun er 33 år dvs hun er født omkring 1871.

1904 12 Maj	Sognepræst Emil Bruun i Sctken	Forældrene. Tapetserer Laurits Anders- sen og Hustru, Ugift Carla Willer, alle af København	Viede 10 Maj 1891 i Trinita- tis Kirke
-------------------	--------------------------------------	---	--

Fadderne er her forældrene og Tapetserer Laurits Andersen og Hustru og ugift Carla? Willer. Samtidig får vi at vide at Adolf og Sofie er viede i Trinitatis 10/5 1891.

1) Navn 2) Bøddel 3) Højskole 4) Bopæl	5) Standige Personers Navne (og deres Fødsels- dato)	6) Alder	7) Fødsels- dato	8) Fødsels- sted	9) For indførelse i Landet	10) Bemærkninger
	Jensens Adolf Frederik	13	29/8 1865	Fredericia		
	Vilhelmine Sophie		18/2 1871	København		
	Adolf Frederik					
	Jensens Adolf Frederik					
	Jensens Adolf Frederik					
	Jensens Adolf Frederik					

I FT-1901 finde vi familien i Sofiegade. Vi ser at Adolf Frederik Jensen er født 29/8 1865 i Fredericia, at han er flyttet til København i 1876 (altså 11 år gammel kun), og at Vilhelmine Sophie er født 18/2 1871 i København.

Vilhelm er, som man kan ane på næste side, i Tapetsering og dekorations-lærling.

Erklæring Lovgivning, Forordning, Næringsvej, og andre bestemmelser eller bestemte særlige Erklæring	Erklæring for de tilsvarende Virksomheder i Handel og Industri, og for de færdigheds-lærere og Fagmænd	Bemærkninger

Børge fortæller:

"Adolf og Sofie boede i Langebrogade og Ved Volden, senere flyttede han til Islands Brygge. Han arbejdede som portvagt hos De Danske Sukkerfabrikker i Langebrogade.

Jeg tror faktisk, det var en slags tjenestebolig, som D.D.S. stillede til rådighed - i hvert fald ejede de disse lange rækkehuse på 2 etager. Mine forældre lejede også i nogle år en lejlighed der:

Langebrogade 21.

Min farfar var en "husfader" på den

gammeldags facon: Han

passede sit arbejde og kom hjem med ugelønnen. Til gengæld skulle der stå mad på bordet til de autoriserede tider. Han lagde sit tøj fra sig, når han gik i seng om aftenen, og det der lå på stolen næste morgen, det tog han på. Konen måtte derfor sørge for at lægge rent frem, når det var tid, for ellers gik farfar bare med det samme tøj, om det så skulle vare flere år!

De fik ca. 12 børn, men de 10 døde i den allerførste levetid, og kun den ældste og den yngste overlevede barndommen:

**Vilhelm F.** født ca. 1890 død 1960-65.

Han blev udlært som tapetserer, men arbejdede næsten ikke i faget. Derimod kørte han det meste af livet som postchauffør.

Vilhelm var først gift m. Betty, som døde af tuberkulose ca. 1930

I dette ægteskab datteren Ethel, som lever endnu

Efter Bettys død traf Vilhelm via kontaktannonce Carrie, som han var gift med til sin død. Med Carrie havde Vilhelm ingen børn. Carrie lever endnu og er ca 90 år. Til trods for, at hun er helt blind, har hun indtil for et års tid siden klaret sig i eget hjem. Men for nylig er hun altså kommet på plejehjem

**Svend Aage** født 23/2-1904, død 18/5 1989.

Far er sikkert født, mens familien boede i Langebrogade. Han har altid opfattet sig selv som en "rigtig Nitterdreng" (Christianitter, da de boede på Christianshavn). De havde en del bandekampe med nogle nabo drenge (var det "Voldunger" eller "Islands-bryggere"?). Også han var tidligt såre foretagsom for at skaffe indtægter. Jeg ved, at han som dreng altid var på udkig efter kasserede søm og skruer og



Svend med sin far og mor



Svend i 20'erne

andet jern, for det kunne man sælge i en produktforretning. En anden eftertragtet ting var rotter! Rotteplagen var nemlig så stor, at kommunen eller politiet udbetalte 5 øre for hver død rotte. Drengene var altid på jagt efter rotter, som man kan forstå. Det var i øvrigt ikke nødvendigt at komme med hele liget - det var nok, hvis man blot stillede med halerne - og det gjorde man så.

Da far kom ud af skolen - og det var vist også efter 7. klasse - kom han efter nogen tid i snedkerlære. Jeg ved ikke, hvor det foregik, men en given ting er det, at han blev udlært og altså kunne kalde sig snedkersvend.

Efter farmors død fik Adolf en husbestyrerinde, fru Jensen, som han senere giftede sig med - af letforståelige grunde, jvf. ovenstående.

Hun var et sødt menneske, mild og blid - ganske jysk i mælet, men jeg ved ikke, hvorfra i Jylland hun kom. Min farfar var et ganske larmende gemyt, som godt kunne gøre mennesker bange, men fru Jensen havde en egen stilfærdig måde at holde ham nede på. Efter farfars død flyttede hun til Matthæusgade på Vesterbro.

Trods ægteskabet vedblev hun altid at være fru Jensen (når vi tog ud til dem, så besøgte vi "farfar og fru Jensen!")

Mine forældre havde også efter farfars død tæt kontakt med fru Jensen (hun ses således på forreste række mellem mor (altså din mor) og din mormor på billedet fra mine forældres sølvbryllup d. ~/4 1950, hvilket altså er over 10 år efter min farfars død)

Min farfar blev dræbt ved en trafikulykke i Langebrogade i vinteren 1939-40.

I glat føre kom en lastbil med langt agterlæs af jerndragere i skred, og jerndragerne ramte farfar i hovedet. Ulykken skete på arbejdspladsen og i arbejdstiden.

Farfar hadede Tyskland, tyskerne og især Hitler, så der taltes i familien om, at det egentlig var en lykke at han døde inden besættelsen, for senere ville han nok være blevet henrettet for modstand mod besættelsesmagten"



"Fru Jensen"