

04 – Rasmus Nielsen og hans forældre



”Rasmus Lauridsen Nielsen var styrmand på et skib der forliste i Middelhavet, da han var på vej hjem for at se sin førstefødte. Han havde kort forinden sendt sin hustru et brev, hvori han skrev, at han glædede sig til at se, om han havde fået en søn eller en datter. Desuden skrev han, at han havde købt et par tøfler til Georgine i Southampton. Alt hvad der kom i land efter forliset var Rasmus L. Nielsens grønne skibskiste”.

Det er den kiste der senere blev malet RØD! Citatet er fra Rasmus Nielsens slægtsbog, som han har lavet sammen med Birte og Dagny i 30'erne.

Det er her – i Smedegade i Ærøskøbing – at Rasmus bliver født. Billedet er fra et postkort Rasmus køber



i Ærøskøbing, da han i 1930 – få år før sin død – vender tilbage til sin barndomsby. Han sender kortet hjem til Ellen (hans unge kone) og Birte (hans datter).



Rasmus skriver hjem om mødet med barndomsbyen til Birte og Ellen:

Fru Ellen Nielsen
Isafjordsgade 4,1

Nykøbing Mandag
Eftermiddag 21/9 1930

Kæreste Ellen og Birte!
Da jeg i morges sejlede hertil kom jeg til at tænke paa hvor rart det havde været om I havde været med, det kunde godt have ladet sig gjøre dersom vi havde forberedt os derfor, og jeg tror at det ville have interesseret Dig, jeg har ikke i mange Aar paa denne Rejse haft saa stærke Indtryk som denne Gang, det er forunderligt at gaa her og opfriske gamle minder og træffe de enkelte gamle Bekendte. Jeg haaber at I har det godt.
Kærlig hilsen til jer begge fra Far.

— C. Th. Creutz' Boghandel, Ærøskøbing. Eneret 56141 —
Nykøbing Mandag Aft. 21/9 1930
Kære Ellen & Birte! Da jeg i morges sejlede hertil kom jeg til at tænke paa hvor rart det havde været om I havde været med, det kunde godt have ladet sig gjøre dersom vi havde forberedt os derfor, og jeg tror at det ville have interesseret Dig, jeg har ikke i mange Aar paa denne Rejse haft saa stærke Indtryk som denne Gang, det er forunderligt at gaa her og opfriske gamle minder og træffe de enkelte gamle Bekendte. Jeg haaber at I har det godt.
Kærlig hilsen til jer begge fra Far.

På kortet ser vi Smedegade set fra Brogade. Det samme motiv fra et nyere fotografi ses her:



... og her set fra Vestergade. Den store bygning på venstre side ovenfor, der rager langt ud på fortovet er fattiggården. Nedenfor ses den langt væk i højre side.



Det hus på venstreside – med bindingsværk – er nr 9. Rasmus Nielsens fødested på postkortet kan godt være et af husene på venstre side af vejen, formodentlig huset lige før det vi kan se: Smedegade 7.

Et godt bud er som sagt, at Rasmus Nielsen er født i Smedegade nr 7 hos sin farmor og moster. Iflg FT-1880 bor de (13 år senere) i Nørregade 194 og matr. 268, men gadenummeret passer slet ikke. Gadenumrene for Nørregade går til omkring 34 for de lige numre og 73 for de ulige, og matrikelnummer 268 ligger slet ikke der. Det ligger derimod i Smedegade nr 7 lige der hvor Rasmus Nielsen markerer sit fødested på postkortet. Rasmus Nielsen er født i 1867, så det passer fint, at Frederikke har født hjemme hos mor, mens hendes mand var på havene.

svendborg, Ærø, Ærøskøbing Købstad, Ærøskøbing Købstad, , Nørregade Matr. 268, Gadenr 194, 4F1, FT-1880

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Johanne Christine Nielsen, 67 , Enke, Husmoder Grovsmødenke , , Tranderup Sogn Ærø
Marie Cathrine Nielsen, 44 , Ugift, Hendes Datter, , Ærøskøbing
Else Cathrine Petersen, 73 , Ugift, I Pleje, , Ærøskøbing



Smedegade set fra Vestergade. Det murstenshus man aner helt til venstre ligger vist nok ud til Vestergade. I så fald er det nr 1 med kanappen og derefter nr 3, 5 og 7. Det stemmer ikke helt overens med de tidligere billeder, men der kan jo være renoveret.

Rasmus forældre – Frederikke og Rasmus L.N. - bliver gift 1. feb 1866 i Ærøskøbing:

2. Uægte: Nymand Rasmus Lauritzen Nielsen f. p. d. 29. Marts 1837. mor: d. d. 6. Septbr. 1838. af Nise.	Hv. Georgine Frederikke Petersen f. p. d. 8. Octbr. 1837. mor: d. d. 24. Aug. 1840. af Nise.
---	--

Forloverne:

L. P. Frantzen.	1. Febr.
N. R. Nielsen.	

L.P Frantzen N. R. Nielsen (Rasmus L.N.'s bror)

Vi finder Rasmus selv i kirkebogen den 18/10 1867 i Ærøskøbing:

21. 15. Octbr.	Rasmus Nielsen.	24. Novbr.	Nymand Rasmus Lauritzen Nielsen og Hv. Georgine Frederikke Petersen.	77. Joh. Chr. Nielsen, Hv. Sofie Larsen, Smed N. R. Nielsen, Garver G. Lund, Kapitajn Andreas Brandt.
----------------	-----------------	------------	--	---

Faddere:

77. Joh. Chr. Nielsen, Hv. Sofie Larsen, Smed N. R. Nielsen, Garver G. Lund, Kapitajn Andreas Brandt.

Pigen Johanne. Chr. Nielsen, Jomfru Sofie Larsen, Smed N R Nielsen Garver G. Lund, Kapitajn Andreas Brandt

På dette tidspunkt er Rasmus far muligvis allerede druknet. Han når som sagt aldrig hjem igen.

Det er ikke så let at få placeret alle fadderne, men nogle af dem kan vi:

Smed N. R. Nielsen er Niels Rasmus Nielsen, der er Rasmus L. N.'s storebror.

Garver G. Lund er en aktiv person, blandt andet sidder han i bestyrelsen af *Håndværkerforeningen i Ærøskøbing*, der bliver dannet 14. april 1867 – altså et halvt år født denne dåb. Foreningens formål var ” ... i forbindelse med selskabelige Sammenkomster, at danne en Sygekasse og, saavidt Evnen rækker, en Hjelpekasse m.m.”. Han er en af de mange håndværkere, der er kommet ”udefra”. Han er født i Nordborg på Als omkring 1832. Han bor i Søndergade nr 2.

Da folketællingerne i øjeblikket ikke ligger mellem 1845 og 1880 er der lidt huller, men der er mulige kandidater til de øvrige faddere:

Det er den eneste Sofie Larsen der dukker på i FT. Hun er født omkring 1834 og dermed et par år ældre ned Rasmus og Frederikke – hun er 33 år ved barnedåben.

Samtlige personer i husstanden	
svendborg, Ærø, Ærøskøbing Købstad, Arrøeskjøbing, , Nørregade, 122, FT-1845	
Der vises flg. felter:	
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested	
Peter Wilhelm Brandt, 36 , Gift, , skipper, Ærøeskjøbing	
Eleonora Denker, 24 , Gift, , hans kone, Kiel	
Niels Hansen Brandt, 4 , Ugift, , deres børn, Ærøeskjøbing	
Andreas August Brandt , 3 , Ugift, , deres børn, dito [Ærøeskjøbing]	
Hansine Holst, 23 , Ugift, , tjenestepige, dito [Ærøeskjøbing]	

Det kan være den Andreas Brandt der bliver skipper – det er hans far jo også.

Efter Rasmus L.N.'s død bliver Rasmus mor - Georgine - i 1873 gift med Rasmus L. N.'s 6 år yngre bror Christian Hansen Frederiksen Nielsen.

20. 1873		Copu.
Nr.	Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.	Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.
3.	<i>Christian Hansen Frederiksen Nielsen f. i Christkjøbing 1. Mj. 1832</i>	<i>Georgine Frederikke Nielsen f. i Christkjøbing 8. Okt. 1837</i>

I rede.		
Hvem Forloverne ere.	Vielses-Dagen.	Om Vielsen er foretaget i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillings Datum.
<i>Smed: Niels Rasmussen Nielsen, Garver Lund.</i>	<i>21 Febr 1873</i>	<i>i Kirken</i>

Forloverne er igen den ældre bror Niels Rasmussen (Frederiksen) Nielsen og Garver Lund.

Frederikke fik tilsyneladende et lykkeligt ægteskab med Rasmus Lauritsens lillebror Christian Hansen Nielsen. På de efterfølgende sider, finder vi et brev hun skriver til ham. På brevet er der angivet at det er skrevet i julen 1874, hvor han tilsyneladende er strandet i Marstal uden at kunne komme hjem til Ærøskøbing. Det er altså skrevet næsten to år efter de bliver gift (med mindre angivelsen på brevet er forkert)

Ærøskøbing Den 30 December [1874]

Min kjære inderlig elskede Mand!!

Jeg ville rigtignok være Glad (h)vis at i / snart kunde siden komme til Korsøer. / Ja Gud give at vi dog snart kunde spørge / fra Eder. Jeg er meget kjed paa Grund af det / slemme vejrlig at vi har og med ? / i ikke ? skal ? i denne Tid det / er svært at sejle i denne Tid. Du kan / troe kjære elskede Mand at jeg Længes efter / dig og de kjære Helligdage ? ønskede jeg ikke / mange gange at vi haft dig kjære for os. / Julen var slet ikke noget i Aar for os / vi savnede jo naturligvis dig Kjære(.) om det / var lille Rasmus saa sagte han og saa det / samme, det er rigtig kjedelig med det lille / Skind han kan ikke rigtig komme til sig // Igjen. Han har end(?) ikke været ude men / han seer saa daarlig ud og taber igjen sin Abbetit / hans Bryst er ikke godt men han klager sig ? i hele hans Krop, / den lille er jo dog Gud være Lovet Rask og er en sød lille Dreng kan du troe / i Gud jeg havde dog næsten haabet det at vi skulle have / været samlet til Nytaars Aften men Ak og ? / det sker vel ikke naar vi enda kunde have / den glæde at spørge fra Eder. Din Broder Peter / kan jeg hilse dig fra, som kom hjem i den gode / Tid langt (?) dig vi blev rigtig overrasket Juledag / om Middagen kom Peter med Posten fra Marstal / din Moder viste jo slet ikke at du var kommen / til Korsøer, det er en farlig Vinter her er / ? langt ud saa det bliver nok en dyr / Reise for dig kjære men det har jo ingen / Nød med det naar Blot at du kjære naaer / Saa vidt at du kunde reise Hjem Jeg er / jo da nogenlunde temlig Rask og haaber at / Spørge det samme fra dig kjære igjen som // Jeg haaber ikke vil være ret længe med Guds Hjælp / Du maa nu Undskylde mig kjære og ? for / denne Gang Det er snart Aftningen (?) og Peter / vil løbe om med det for mig. Jeg kan derfor / ikke opholde ham længere, Gud give nu at / vi snart må samles sunde og raske i / Haab om dette slutter jeg med mange tusinde / hilsninger til dig min kjære inderligt elskede / Mand fra din troe og længselsfulde Kone.

Frederikke Nielsen

Lev nu vel du kjære Sjæl / og skriv saa snart som kan god ? / Gud dig føre Eder lykkelig og vel ?.

Den omtalte Rasmus er altså Rasmus Nielsen.

Broderen Peter er Peter Mogensen Nielsen (3/2 1853-?). Han er i FT-1880 registreret som sømand i koffidifart til Jylland. Det betyder at han sejler med handelsskibe.

1874
Cresky Obung den 30 Decembe

Miner Gør indeligst altid Tror!

Jeg vilde mig meget over Glæde mig at i
først kunde se min kommande til Trosser
Ja Gud give at vi dog først kunde Gå
for første Gang nu meget Gud gaa Gud og det
Plimma bliver lyst at vi far og end vi
i ikke for skal se med i denne Tid det
er vist at jule i denne Tid. Det kan
kan her altid Tror at jeg længes efter
dig og i de her juledage nu venter jeg i
mange Gange at vi faste fandt dig her for
at jule kan det ikke noget. Det ser os
vi kan du jo naturligvis dig Gør og det
nu lille Rasmus for sig selv far og far det
Rasmus det er mig lig lidelig med det lille
Blind far kan ikke rigtig komme til sig

Christian Julius bliver født 13/10 1874 i Ærøskøbing.

Fadderne er



Mw. Cicilie Christine Lund, Anne Marie Elisabeth Kock. - Glemmerfar Ter. dinat Volf, Gjelm. Rasmus Lauritsen i Kib. Kelsen, Kristian Brandt, Hysmand.

Cicilie Christine Lund er Garver Gustav Lunds hustru. Hun er født Dupont, så der er ikke umiddelbart en familiemæssig relation.

Anne Marie Elisabeth Kock finder vi i FT-1880, hun er 15-16 år i 1874!

svendborg, Ærø, Ærøskøbing Købstad, Ærøskøbing Købstad, , Bymark Matr. 88, Gaden 109, 8, FT-1880

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Poul Jespersen Koch, 63 , Gift, Hufader Vognmand, , Ærøskjøbing
Hanne Koch f. Clausen, 53 , Gift, Hans Kone, , Ærøskjøbing
Christoffer Clausen Koch, 25 , Ugift, Deres barn Tjenestekarl, , Ærøskjøbing
Anna Marie Elisabeth Koch, 21 , Ugift, Deres barn Husjomfru, , Ærøskjøbing
Hans Peter Jørgensen Koch, 18 , Ugift, Deres barn Contorist, , Ærøskjøbing

Der er også andre Koch, født Hay. Har jeg ikke set det tidligere?



Senere gifter Christian sig med Karen Marie Madsen, og de får børnene Georg og Marie sammen.

På billedet ses hele familien omkring 1886-88:

Her står Rasmus N. altså sammen med sin farbror, sin halvbror, hans farbrors nye kone og deres to børn samt det barn hun har fra et tidligere ægteskab.

Børnene er bagerst Rasmus – Martha – Julius og forrest Marie og Georg. Christian Hansen Nielsen er Rasmus farbror og stedfar. Karen er Christians 2. kone. Rasmus er her omkring 20 år.

Vi finder familien i FT-1880 og FT-1890 efter de er flyttet til Fyn. Bemærk at man ikke går så voldsomt op i hvem der nu er forældre til de forskellige børn:

Samtlige personer i husstanden	
odense, Lunde, Lunde, Fremmelev By, , Et Hus, 117, FT-1880	
Der vises flg. felter:	
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested	
Christian Hansen Frederiksen Nielsen, 37 , Gift, Husfader, Kjøbmand, , Ærøskjøbing, Svendborg Amt	
Karen Marie Madsen, 32 , Gift, Hans Hustru, , Munkebo Sogn, Odense Amt	
Rasmus Nielsen, 12 , Ugift, Deres Barn, , Ærøskjøbing, Svendborg Amt	
Christian Julius Nielsen, 5 , Ugift, Deres Barn, , Ærøskjøbing, Svendborg Amt	
Martha Marie Andersine Madsen, 2 , Ugift, Deres Barn, , St. Hans Landsogn, Odense	

og igen i 1890, men her er Rasmus Nielsen flyttet hjemmefra:

Samtlige personer i husstanden	
odense, Lunde, Lunde, Fremmelev, Lunde Sogn, , Et Hus, 15, FT-1890	
Der vises flg. felter:	
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested	
Kristian Hansen Frederiksen Nielsen, 47 , Gift, Husfader, Husejer, Detaillist, Ærøskjøbing, Svendborg Amt	
Karen Marie Madsen, 42 , Gift, Husmoder, , Munkebo Sogn, Odense Amt	
Martha Marie Andersine Madsen, 12 , Ugift, Deres Barn, , Odense	
Georg Frederik Nielsen, 9 , Ugift, Deres Barn, , Lunde Sogn, Odense Amt	
Marie Kristine Nielsen, 2 , Ugift, Deres Barn, , Lunde Sogn, Odense Amt	

Hvor Rasmus er henne på det tidspunkt ved jeg ikke. I 90'erne bliver han ansat på Svendborg margarinefabrik – en overgang som direktør – men jeg kan hverken finde ham i Odense eller Svendborg Amt. Muligvis er det ikke alle data der er lagt på nettet endnu.