

Carl Frederik Just Uttenthal

Carl Frederik Just Uttenthal (født 17/11 1863, død 28/8 1890) ligger begravet på de Vestindiske Øer, hvor han var soldat. Da der samtidig er en del (tidligere) slaver på øen, der har navnet uttendahl, var det nærliggende at tro, at der var en forbindelse her. Imidlertid har jeg senere fundet ud af, at forbindelsen nok snarere er til den store slægt af plantageejere og hollandske bønder, der hedder Uytendahl, men mens vi stadig er i troen skriver Merete Uttenthal Leuenberger nedenstående kommentar: (uddrag af mail august 2005)

Kære Gert

Først mange tak for mailen med nye oplysninger. Dejligt! - Saa Carl Frederik har været paa afveje..... aha, jeg har fundet ud af en smule om ham, der staar nemlig i mit familiehefte fra 1944 at han blev sendt som "straffefange" til Vestindien. Det lyder lidt spændende, og da jeg saa fik at vide af en kusine, at min farmor Jensine Charlottte Amalie, født Spangenberg (du maa hellere faa det hele med) var taget ned til havnen og saa ham blive ført ombord paa skibet, der skulle sejle til Vestindien, med länker om benene, maatte jeg undersøge om det virkelig kunne være sandt.

Det var en god historie, men jeg kender jo ogsaa lidt til min fars søskende (og der var mange af dem, farmor fødte faktisk 16 børn, jaja) og fantasien fejlede absolut intet hos de nogen af dem.

Jeg tog paa Rigsarkivet for at se lidt i lægdsrullerne og fandt ham. Historien var ikke god, nærmest sørgelig. Han flytter lidt rundt, er først kommis, saa handelsbetjent, paa et tidspunkt i 1887 staar der i lægden: EK5, det betyder at han var svær at placere, lige paa een gang. Men de kunne da bruge ham i kolonierne, de var gode til at hverve og han blev lovet at kunne komme paa befalingsmandskolen, han skulle uddannes til korporal, det lød godt. Han blev sikkert trukket gevaldigt over bordet, han har maaske ikke været saa kløgtig eller de har fyldt lidt snaps paa ham, hvem ved, det var nemlig meget svært at finde unge mennesker til tjenesten ude paa de Vestindiske øer. Men han maa have skrevet under, blev befalingsmandselev paa regimentskorporalskolen fra 17.10.1887 til 28.3.1888. "Ei bestaaet", staar der, men det lod ikke til at gøre noget, saa blev han bare underkorporal 1.4.1888 og fra 1.4. - 30.9.1888 var han lærer i 15. batallions rekrutskole.

I Stammbogen for Värnepligtige ved "Den dansk-vestindiske Härstyrke" fandt jeg ham igen. Han var ca. 160 cm høj, middel af vækst, mørkt haar og havde blaa øjne. Der staar: Antaget til 6 aars tjeneste ved den dansk-vestindiske härstyrke, de fik næsten ingen løn. Han kom derud omkring 1887/88 mener jeg og 31. august 1890 døde han paa militärhospitalet paa St. Thomas af feber.

Det var ingen god historie, men skulle det være rigtigt at han havde länker om benene, da han skulle sejle derud, kan det da tænkes at ham maaske havde fortrudt og var stukket af? Militäret var jo ikke saadan at lave löjer med.

Der findes en gravsten som hans "forældre og søskende" fik lavet til hans grav paa den gamle kirkegaard derude, den er sat op sammen med andre gamle gravsten paa "The Wall", jeg fandt den paa nettet og kunne næsten ikke tro det, men det er rigtigt nok. - Der blev aldrig talt om ham i familien senere hen.

Maaske efterlod han sig virkelig en lille Abraham, for engang i 1930'erne bankede det paa farmors dör, faster Ellen lukkede op og udenfor stod en brun dame, en mulat, som meget gerne ville tale med dem for "om ikke de hed Uttenthal der i huset?" Jo, da, men de skulle sandelig ikke tale med den dame, saa de viste hende bort og lukkede bare døren. - Kan man nu forstaa det? Dette er blevet mig fortalt af min mor og senere af en kusine.

...